

GEWOON SOLO

IN DEZE TIJDEN VAN CORONA GAAN WE NATUURLIJK NIET MEER IN GROEPS-VERBAND OP PAD. DE REDACTEUREN VAN *FIETS* VERTELLEN OVER HUN FAVORIETE SOLORONDJE. MICHAEL IN ZUIDWEST-NEDERLAND, MENNO EN ROB IN NOORD-BRABANT EN HANS IN HET BELGISCHE OOST-VLAANDEREN.

TEKST EN FOTO'S: HANS BECKING, MICHAEL KERKHOF, MENNO GROOTJANS, ROB MEEUWESSEN



Duidelijk nog een foto van vóór de coronacrisis! Michael geniet tussen zijn fietsmaatjes van een Zeeuwse bolus...

MICHAEL KERKHOF REDACTEUR

Ik woon onder de rook van Rotterdam en heb het geluk dat ik twee kanten op kan fietsen zonder last te hebben van veel verkeerslichten. Stoppen voor een verkeerslicht staat bij mij namelijk in de top-3 van fietsergernissen, dus kies ik er meestal voor om – al naar gelang de windrichting – richting Zeeland of Dordrecht te fietsen. Als kind ging ik elke zomer met mijn ouders en zusje op vakantie in Ouddorp, vlakbij de Brouwersdam. Om toch weer een beetje dat vakantiegevoel op te roepen, heb ik bij mijn vrienden het 'Rondje Bolus' geïntroduceerd. Het rondje is zo'n 100 kilometer lang en halverwege wacht in Ouddorp de beloning: een Zeeuwse bolus. Ik kan je verzekeren: beter, lekkerder en zoeter krachtvoer bestaat er niet. Is het al bijna zomer?



MENNO GROOTJANS RACEREDACTEUR

Ik woon in Tilburg. En een combinatie van – waarschijnlijk – wintersport, après-ski, carnaval en slecht weer heeft ervoor gezorgd dat deze locatie in het oog van de coronastorm ligt. Alleen eropuit dus: ik rijd een rondje dat ik nog nooit met iemand anders heb gereden. En al heb ik het volgens mijn Strava-gegevens toch al bijna zestig keer gereden, het veelt nooit. Ik ben niet van veel uren fietsen, eerder een paar keer per week een uur of twee. Van Tilburg naar Hilvarenbeek, daar langs Esbeek richting Reusel, rechtsaf Hooge Mierde in, langs het dorpsplein en dan net buiten het dorp richting Poppe. Mooi stukje hei en rechtsaf over de Prins Hendriklaan door landgoed De Utrecht. Vervolgens kom je zo'n 5 kilometer onder Esbeek uit en weer naar 'boven'. Via Diessen richting het kanaal en weer terug naar 013. Simpel, veel bos, fietspaden en rustige wegen. Een ideaal rondje om een soort van basis te leggen.



HANS BECKING TECHNISCH REDACTEUR

Of ik goede benen heb op mijn favoriete solorondje weet ik al na 10 kilometer, want dan dokker ik over de kasseien van de Lange Munte. Na deze beproeving rijd ik naar Kruishoutem en draai ik voor Waregem linksaf om de lange kant van Nokereberg te beklimmen. Van hieruit trek ik verder de heuvels in via de achterkant van de Tiegemberg naar de Nieuwe Kwaremont. Elke keer probeer ik hier tevergeefs de KOM te pakken, maar op de uitloper naar het hoogste punt van Vlaanderen, de Hontond, lopen de benen vol. Op de terugweg voel ik me stiekem een beetje *flandrien*, wanneer ik door dorpjes als Schorisse en Sint-Maria-Horebeke rijd. Bij zuidwestenwind is het een aangenaam ritje van 115 kilometer met bijna 1000 hoogtemeters.



ROB MEEUWESSEN MTB-REDACTEUR

Gewoon een zandpad over een stukje heide. Wel mijn favoriete stukje heide. In Alphen (Noord-Brabant) waar ik mij van augustus tot februari elke week bevind om tussen de Celjns en Lars van der Haars van deze wereld mee te trainen op de cyclocrossfiets. En ook in de zomer, als de zon schijnt, dan rijd ik er rondjes. Linksom, rechtsom. Niets uitgepijld, geen vaste route. Lekker *go with the flow* zo vaak als je wilt over de mooie – door onszelf aangelegde – paadjes sturen. Wel op de mountainbike. Comfortabeler, leuker. Een rondje rondom de recreatieplas waar je in de zomer kunt stoppen voor een ijsco of een bakje slappe frieten werkt altijd rustgevend. ●